

Landsbylauget – Fløng Sogn

Hvordan vi startede

I 2009 blev nogle borgere i Fløng opmærksom, at kommunen havde solgt det gamle plejehjem på Fløng Byvej (nu Flønghuset) til en virksomhed, der ville etablere en institution for tidligere misbrugere.

Via Facebook, blev oplysningen spredt i lokalsamfundet, og mange lokale borgere protesterede højt overfor vores byrådspolitikere, mødte op på byrådsmøder, stillede spørgsmål og debatterede.

Årsagen til det store engagement, var en fælles opfattelse af at placeringen af en sådan institution var grundlæggende fejlagtig – midt i byen som naboer til institutioner, ungdomsklub, skole og idrætsanlæg.

Der blev gravet grundigt i den virksomhed der havde købt plejehjemmet, og det viste sig hurtigt at der var adskillige kommunale tilsynssager i det jyske mod virksomheden, og det fremgik klart heraf, at når man talte om tidligere misbrugere – så var dette langt fra altid tilfældet.

Der blev holdt borgermøder og det hele endte med at kommunen tilbagekøbte ejendommen.

Senere blev der så etableret den nuværende dagskole for børn og unge med særlige behov.

Dette ”borgeroprør” resulterede i at der blev afholdt stiftende generalforsamling for Landsbylauget – Fløng Sogn, den 31. maj 2010 i vores forsamlingshus – referatet kan ses på vores hjemmeside.

Vi fik efterfølgende en begrænset høringsret overfor Høje-Taastrup Kommune, så vi bliver kontaktet, når der er emner der berører lokalområdet – før beslutningerne reelt træffes i byrådet.

<https://www.sn.dk/art5400843/hoeje-taastrup-kommune/floenghuset-aabner-doerene/>

